

## Rejsebrev fra University of Houston

Efter at have studeret et semester på University of Houston er der en masse oplevelser og erfaringer, som vi mener, kan være relevante for andre studerende, der overvejer at læse et semester i udlandet. Vi hedder Lars og René og er netop hjemvendt efter et halvt år i Texas. Vi valgte at benytte os af muligheden for at skubbe 8. semester ind mellem 5. og 6. semester og tage det i udlandet. Vi er glade for at vi gjorde det på denne måde, da det giver et godt afbræk i uddannelsen, da udlandssemesteret til dels har følt som en lang ferie, når vi konstant er blevet udsat for nye indtryk, i kraft af at man bor og lever i et andet land – og så hjælper det subtropiske klima selvfølgelig også på det.



Vi valgte at tage flyet til San Francisco i Californien og bestilte også med det samme en flybillet hjem fra Fort Lauderdale, som ligger lige nord for Miami i Florida. På denne måde havde vi allerede inden vi tog afsted besluttet os for at tage på roadtrip tværs over USA. Mere om det senere ...

### At være studerende på University of Houston

Som man kender det fra utallige amerikanske film, bliver der gået meget op i college football på de forskellige universiteter, og University of Houston er ingen undtagelse. Når man går der, er man en Houston Cougar (som er navnet på deres football hold). Dette, uanset hvad baggrund man har, og hvor i verden man kommer fra. Der eksisterer et fællesskab, som mange af os danskere ellers kun kender fra film.



Når man bor på campus forstærkes fællesskabsfølelsen, i det man befinder sig i centrum af det hele. Der er undervisning både morgen og aften, hvilket gør, at der stort set døgnet rundt er studerende på universitetets område (et område på over 2½ km<sup>2</sup>). Antallet af studerende på campus forstærkes ligeledes af et utal af arrangementer både morgen og aften, afholdt af universitet og dets studerende. I øvrigt er Houston den mest forskelligartede by i verden, hvilket afspejler sig i, at der er studerende i alle farver og former. Det er fantastisk at se, hvordan et fællesskab kan være så stærkt på tværs af så mange forskellige mennesker. Som eksempel på dette kan det nævnes, at der ved vores ankomst til universitetet var et intromøde, hvor udenlandske studerende fra 39 forskellige lande deltog.

Da universitet gør utrolig meget for de studerende, er der mange forskellige faciliteter, så der er noget for enhver smag. En af dem, vi benyttede os mest af, har helt klart været deres unikke "recreation and wellness center" – i daglig tale kaldet The Rec. The Rec består af et stort træningscenter, svømmehal med tilhørende vippebasin, basketball-, badminton-, squash-, bordtennis- og fodboldbaner, en 16 meter høj klatrevæg samt en udendørs pool.

Udover alt det som foregår på selve campus, er der også et utal af udflugter arrangeret af universitetets Outdoor Adventure afdeling. Vi deltog blandt andet i to weekendture, hvor vi henholdsvis var ude at sejle i kano på Colorado River og ude at klatre på klipper i naturen tæt ved Texas' hovedstad Austin.

### **Det faglige niveau**

Angående det faglige niveau havde vi inden ankomst gjort os mange overvejelser. Beskrivelsen af de enkelte kurser på universitetets hjemmeside er meget tynd. Derudover har man selvfølgelig hørt mange ting om den amerikanske undervisning. Blandt andet at de er meget teoretiske og læser en del mere litteratur end vi er vant til. Men også at deres eksaminer er forholdsvis nemme, i forhold til hvad vi kender hjemme fra Aarhus Maskinmesterskole. Med denne sammenblanding af informationer og manglende informationer var det meget svært at vide, hvad vi skulle forvente.

Det, at de er meget teoretiske, er rigtigt. I en af vores første undervisningstimer startede professoren hårdt ud med at integrere sinuskurven i vekselstrømskredse, hvilket i vores tilfælde lå rimeligt langt væk. Læg dertil en sprogbarriere i og med at det hele foregik på engelsk. Vi begyndte med det samme at læse op på vores integrationsregneregler, men det skulle senere vise sig, at dette blot var som opsummering fra et tidligere kursus. I andre fag benyttede professorerne sig flittigt af amerikanske enheder som gallons per minute, pounds per square inch, foot-pounds, British thermal unit osv. At bruge amerikanske enheder tager udgangspunkt i det samme som SI-enheder. Så når man efter kort tid får sig et forhold til dette og lærer de forskellige omregningsfaktorer at kende, går det bare derud af. At undervisningen foregår på engelsk, vænner man sig til i løbet af få uger. Derefter var det egentlig lidt ligesom at have undervisning på dansk. Når man tænker tilbage på det, fremstår undervisningen ikke anderledes end den vi har modtaget herhjemme, idet man rent sprogligt til sidst stort set ikke lægger mærke til, at det foregår på engelsk. Det skal lige tilføjes, at vi bestemt ikke var de bedste i klassen hvad angår engelskkundskaber, inden vi tog afsted!

En skoleuge, hvor vi har fri hver fredag, og et niveau, der ikke ligger helt ligeså højt som på maskinmesterskolen, gav os en del mere fritid, end vi har herhjemme. Det betyder dog ikke, at man aldrig er presset. Som omtalt tidligere havde vi hørt, at eksaminerne var lette, hvilket de i nogle af fagene også følte som, da de kan være udformet som multiple choice. Til gengæld er der en del flere af dem, fordi der også er midtvejseksaminer i det amerikanske skolesystem. I andre fag var der problemløsningseksaminer, som man kender det fra de skriftlige eksaminer i Danmark.

### **At bo i Houston**

Inden ankomst til Houston havde vi en masse forestillinger om byen. Blandt andet er det verdens fedeste by – bogstaveligt talt. Derudover er det også centrum for olieindustri, hvilket gør, at byen kan virke meget grå og industriagtig. Et kæmpe motorvejsnet og betonbyggerier hjælper heller ikke på det.



Efter ankomst virkede byen egentlig meget som vi havde forestillet os. Det er utroligt imponerede, hvor enormt alting er. Især det, at størstedelen af bilerne er kæmpestore pickup trucks, ser vildt ud, når man kører på en motorvej med otte spor i hver retning. Men efter at have boet i USA's fjerdestørste by i et stykke tid, hvor man har taget sig tid til at se byen fra en anden vinkel, går det op for en, hvor mange grønne områder der ligeledes er, og man ser virkelig en anden side af byen!



Når man kommer under huden på byen, er det som om den skifter farve fra grå til grøn. Der er utrolig mange ting at give sig til. Blandt andet er der fri adgang til den højeste bygning vest for Mississippi River, JP Morgan Chase Tower, som byder på en fantastisk udsigt ud over den enorme by. I byen er der også et tunnel-system bestående af mere end seks miles med butikker og restauranter, så folk om sommeren kan slippe for varmen og fugtigheden.

Forestillingerne om de overvægtige mennesker blev dog bekræftet ...

### **Hvordan kommer man rundt?**

Houston er en meget stor by. Den offentlige transport fungerer, men er bestemt ikke som man kender den fra Aarhus. I en by hvor der er over 50 miles på tværs af den, er afstandene meget store, og vi fandt det derfor rart at have vores egen bil under opholdet. Vi snakkede dog også med andre udvekslingsstuderende, som ikke havde egen bil. Det fik de også til at fungere fint. Det korte af det lange må være, at det sagtens kan lade sig gøre at studere der og komme rundt i downtown, men at en bil er nødvendig, hvis man gerne vil opleve lidt mere end bare Houston.





### Hvad koster det så?

Hvad det koster afhænger selvfølgelig af, hvad man gør det til. Vi valgte at bo det billigst mulige sted på campus (hvilket egentlig var fint nok) med en tilhørende mealplan, som er obligatorisk nogle af de steder, man kan bo. Dette gjorde, at der altid var sørget for mad, så vi i stedet kunne bruge tiden på oplevelser og skolearbejde. Den samlede regning fra skolen lød på ca. \$18.000 svarende til ca. DKK 115.000. Dette inkluderer alle obligatoriske udgifter, og må siges at være minimumsudgifter. Dertil kommer flybillet, forsikring og visum-ansøgning, som samlet beløber sig i cirka DKK 10.000.

Umiddelbart kan det virke som en stor udgift, men studieafgiften, som AAMS får fra staten, får man med til at betale for studieafgiften i USA. Den er på ca. DKK 50.000. Der følger fuld SU med i hele perioden, så for et ophold på ca. fire måneder er der en egenbetaling på ca. DKK 55.000. For dette beløb er både bolig og mad så også betalt. Vi har erfaret, at det kan betale sig at lægge et godt stykke arbejde i legatsøgningen.

Når man er af sted, skal det dog siges, at det er værd at se mere end bare Texas, selvom det er en dejlig stat. Landet byder på et hav af nationalparker. Vi besøgte Grand Canyon, Sequoia, Zion, Bryce og Death Valley, som alle er et besøg værd. Derudover er det en helt fantastisk oplevelse at køre gennem landet og se, hvordan landskabet ændrer sig. Særligt Highway 1 langs kysten fra San Francisco til Los Angeles er værd at køre en tur på. På østkysten er der også en Highway 1, som går fra Miami over 43 små øer, inden man efter mere end 100 miles til sidst ankommer til Key West, som kun ligger 90 miles fra Cuba. At køre på de mange små broer er en fantastisk flot oplevelse, som ligeledes klart kan anbefales. Alt dette er selvfølgelig en ekstra udgift, men med et semester, der er kortere end i Danmark, er det værd at overveje, da tiden er der til det.

